

SCHEEPSMAKKERSKAMP 2022



INLEIDING

Beste ouders en scheepsmakkers

Het is weer zover, we kunnen terug op kamp! Dit jaar gaan we opnieuw Wallonië onveilig maken en trekken we naar Couvin, dichtbij de Franse grens. Onze eigen tenten opzetten, keuken opbouwen, tweedaagse, ravotten, dit jaar zal er weer niks aan ontbreken. Hopelijk hebben jullie de skills al wat te pakken gekregen op roeiweek, want deze zomer zal je ze zeker nodig hebben! Dit jaar gaan we op kamp van 15 juli tot en met 31 juli.

Dit boekje dient om jullie allemaal de nodige informatie te verschaffen en een idee te geven hoe het kamp er zal uitzien. Hopelijk hebben jullie er allemaal evenveel zin in als de leiding.

Liefs, jullie scheepsmakkersleiding

KAMPPLAATS

Zoals we al reeds vermeld hebben gaan we dit jaar naar Couvin. Dit is dan wel een lange verplaatsing die deels met de trein, bus en te voet zal gebeuren. We nemen eerst de trein naar Mariembourg om dan nog een 40-tal minuten op de bus te zitten. Het laatste stuk gebeurt te voet. Na een lange reis zullen we rond de middag aankomen. Dan begint het echte werk, alles beginnen opbouwen: de patrouille tenten opzetten, je eigen bed sjoorren... De leiding zal de keuken voor hun rekening nemen en om af te sluiten maken we een kampvuurkring om 's avonds te kunnen napraten aan het kampvuur!



THEMA

Ons thema dit jaar is Disco. Zoek maar al naar de gepaste verkleedkleden, want die gaan je zeker helpen bij de spelletjes. Hieronder staan een paar foto's als inspiratie.



HOE ZIET HET KAMP ER UIT?

De dag voor het kamp (donderdag 14 juli) vullen we de vrachtwagen aan de loods. Zodat al het materiaal op tijd bij het kampterrein kan geraken.

Vrijdag 15 juli vertrekken we dan van Kortrijk naar Mariembourg. Daar zullen we dan met de bus en te voet naar onze kampplaats gaan. Uiteraard moeten we de eerste paar dagen nog ons terrein opbouwen. Daarna kan het kamp echt van start gaan.

Elke dag op kamp is anders. We garanderen jullie dat er geen dag voorbij zal gaan waarin jullie zich vervelen. Een normale dag begint zoals gewoonlijks met een lekker uitgebreid ontbijt, gevolgd door een ochtendactiviteit. Na een bewogen voormiddag begeven we ons

wederom naar de eettent om ons buikje rond te eten met een verrukkelijk middagmaal. De namiddag is dan ook weer boordevol gevuld met tal van leuke spelletjes. Op het einde van de dag, na het avondmaal, spelen we af en toe nog een avondspel of gaan we allemaal gezellig aan het kampvuur zitten. We hebben ook speciale dagen zoals kookdag, dagtocht, themadag, omgekeerde dag, tweedaagse... Voor tweedaagse is het belangrijk om een goede rugzak mee te hebben met voldoende plaats voor een slaapzak, matje, kleren en water. Als valies raden we ook een grote trekruzak aan, maar een grote sporttas kan ook. Na een geslaagd kamp breken we alles terug af en vullen we de vrachtwagen om daarna terug huiswaarts te keren.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Donderdag 14/07

- Om 12u30 aan de loods om de vrachtwagen te vullen
Vergeet zeker geen stevige schoenen!

Vrijdag 15/07

- Om 7u30 afspraak aan het station van Kortrijk (met **lunchpakket** voor 's middags en drinken voor onderweg!!!)
- Gelieve op dit moment ook de medische fiche, identiteitskaart en eventuele medicatie, met de nodige uitleg op een blaadje, af te geven aan de leiding

Zondag 31/07

- Rond 12u aankomst in Kortrijk. (Dit uur kan nog wijzigen)
- Om 13u30 uitladen van de vrachtwagen aan de loods. Helpende handen zijn zeker welkom na een vermoeiend kamp
- Wanneer we klaar zijn geven we jullie ouders een seintje zodat ze jullie kunnen komen ophalen na de laatste formatie

Inschrijven kan via onze site www.zeezscoutsjanbart.be Daar vind je de link van het inschrijvingsformulier.

Uiteraard brengt zo'n kamp van twee weken een kostenplaatje met zich mee. Gelukkig hebben we het dit jaar de prijs wat kunnen drukken door een fantastisch Pastafestijn. Na de berekeningen zijn we op een totale som van **€180**.

Hieronder kan je de verschillende zaken vinden hoe we aan die prijs komen.

- Huur kamperrein (€8 p.p.)
- Vervoer met de trein (€10 p.p.)
- Activiteit op daguitstap (€15 p.p.)
- 3x eten per dag + vieruurtje (€8 p.p./dag)
- Spelmateriaal (€4 p.p.)
- Camion + chauffeur (€5 p.p.)
- Noodzakelijke voorzieningen (EHBO, gasvuren,...) (€5 p.p.)
- Benzine (€3 p.p.)
- ...

REKENINGNUMMER: BE70 7370 5676 2625

ADRES kampplaats: Rue Derrière la Brouffe 5660 Couvin

BRIEVEN SCHRIJVEN

Niets is zo leuk als een briefje schrijven of een brief ontvangen op kamp. Na een lange dag is het super om een brief te kunnen lezen bij het kampvuur. Ook als ouder is het fantastisch om iets te weten te komen van je scheepsmakker via de old- fashioned way. Het adres waar je deze brieven naar mag sturen is **Chemin de la brouffe 19, 5660 Couvin**. Gelieve op de enveloppe 'Zeescouts Jan Bart' en de naam van uw kind te vermelden, dank u!

We hameren er ook op om geen elektronica mee te nemen op kamp, daar heb je toch geen tijd voor. **Alle elektronica wordt daarom ook in beslag genomen en na het kamp teruggegeven wanneer we zien dat een scheepsmakker die bij zich heeft!!**

INPAKLIJST

Slaapgerief

- Slaapkledij
- Matje of kleine matras (indien kleine matras, best ook een matje voor op tweedaagse zodat je niet je matras volledig moet meezeulen tijdens de tocht)
- Slaapzak (+ eventueel bedovertrek als extra isolerende laag, het wordt koud in de tent 's nachts)

Wasgerief

- 2 grote badhanddoeken
 - 2 gewone handdoeken
 - 5-tal washandjes (wit is misschien niet zo'n goed idee;)
 - Toiletzak met: shampoo, douchegel, antimug, zonnecrème, aftersun, tandpasta, tandenborstel, deodorant
- !!! we willen de natuur niet beschadigen dus neem zeker milieuvriendelijke zeep zoals **Ecover** mee!!!

Eetgerief

- Beker gesigneerd
- Gamelle gesigneerd
- Bestek
- 2 keukenhanddoeken gesigneerd
- **Een eigen drinkfles!**

Schoeisel

- STEVIGE wandelschoenen voor tweedaagse en dagtocht
- Gewone schoenen/sandalen
- Waterschoenen of schoenen voor in het water
- Laarzen! (echt een must op regendagen)

Kledij (alles naamtekenen, zeker scouts t-shirt en das)

- Perfect uniform (aan bij vertrek)
- Themakledij (DISCO)

- Genoeg ondergoed
- Genoeg kousen (dik & dun, voor te wandelen, in botten...)
- T-shirts waaronder 1 of 2 uniform t-shirts
- Lange en korte broeken
- Truien
- Zwemgerief
- Regenkledij
- Petje/ hoedje/ ...

Allerlei

- Zaklamp + reservebatterijen
- Enveloppen, postzegels, briefpapier, stylo
- Medicijnen indien nodig (vermelden op medische fiche en leiding op de hoogte brengen)
- Zakgeld (dit bepaal je zelf, maar €25 zou voldoende moeten zijn)
- Kleine/middelmatige dagrugzak. Dit zal nodig zijn op dag 1 voor de picknick. Op tweedaagse moet iedereen zijn eigen slaapzak dragen, dit kan zeker in de grote rugzak, maar misschien is die wel veel te groot, zwaar en oncomfortabel om 2 volle dagen mee te stappen.

Papierwerk (afgeven door ouders bij aanvang kamp)

- Identiteitskaart - KIDS ID
- Klevertjes mutualiteit
- Medische fiche

NIET MEE OP KAMP

- Gsm
- Snoepgoed in grote hoeveelheden niet toegelaten
- Dure voorwerpen/ gadgets zoals een horloge, duurdere zonnebril, speciale merkkledij,... Het zou jammer zijn dat deze kapot of verloren raken (mag wel mee, maar op eigen risico)

CONTACT

Hier kunt u onze nummers vinden als er vragen of problemen zijn. Gedurende de dag zijn we meestal bezig, maar als er dringende gevallen zijn kan je ons bereiken.

Marit Depamelaere	0470 86 34 59
Aglaé Muylaert	0479 58 82 53
Mats Callier	0484 63 90 02
Dagmar Verbrugge	0484 74 36 61



MEDISCHE FICHE

Gelieve de medische fiche online aan te vullen zoals hieronder is uitgelegd.

De klevertjes van de mutualiteit moeten wel nog meegebracht worden op de dag van het laden van de camion! Voor een weekend of kamp vragen we jullie steeds een fiche in te vullen met belangrijke informatie (medische zaken, toelatingen e.d.). We doen dit online en zullen we jullie in het vervolg enkel vragen om eventuele wijzigingen daar te registreren. Op de volgende link kan je inloggen of je eerst registreren:

<https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/>

Hoe je je moet registreren kun je ook zien op:

https://www.youtube.com/watch?v=V2oE_omaUpw

Of typ in youtube "account groepsadministratie" in en klik op het eerste filmpje.

Je lidnummer vind je terug op je lidkaart, deze blijft elk jaar onveranderd. Eenmaal ingelogd kijk je je gegevens na en vul je deze zo volledig mogelijk aan (ook meerdere adressen zijn hier mogelijk). Vervolgens klik je op "opslaan en verder naar individuele steekkaart". Je overloopt de lijst met vragen en vult deze in, op het einde klik je op "opslaan en goedkeuren".

Het is erg belangrijk dat de medische fiche correct en volledig is ingevuld, zo komen we niet voor verrassingen te staan als er zich een ongevalletje zou voordoen. Bij verdere vragen, spreek gerust iemand van de leiding aan als dit niet zou lukken of als u het lidnummer van uw zoon/dochter niet terugvindt. Gelieve deze ook uitgeprint af te geven op de eerste dag van het kamp.

HET AVONDLIED

Als laatste puntje willen we jullie toch nog dit meegeven. Iedere avond voor het slapengaan zingen we het avondlied aan het kampvuur. Dit lied hebben jullie waarschijnlijk al ergens gehoord, het is dan ook traditie om het iedere avond te zingen. Oefen hem alvast maar eens indien je het lied nog niet volledig onder de knie hebt.

Hieronder vinden jullie de volledige tekst:

*O Heer, d' Avond is neergekomen,
De zonne zonk, het duister krom. De winden doorruijen de bomen,
En verre sterren staan alom..
Wij knielen neer om U te zingen,
In 't slapend woud, ons Avondlied.
Wij danken u voor wat w' ontvingen,
En vragen, Heer verlaat ons niet.
Scouts en leiders, knielen wij neder,
Door de stilte weerklinkt onze bee.
Luisterend, Fluisteren kruinen mee,
En sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vree*