

# Roeiweek 2019

---

Scheepsmakkers



# Wat is roeiweek?

De roeiweek is een vijfdaagse die doorgaat aan de loods te Stasegem van 8 tot 12 april. Tijdens deze vijf dagen leren de scheepsmakkers kennis maken met het sjourren van constructies en het opzetten van tenten en allerlei andere vaardigheden die ze zeker zullen nodig hebben op kamp. Maar hetgeen dat het allerbelangrijkst is natuurlijk het roeien. Aangezien we natuurlijk echte zeescoutsers zijn, vertoeven we dan ook de volledige dag op het water. Voor de eerstejaars is het ook de eerste keer dat ze in de tenten slapen. Kortom het zal weer een spetterende week worden.



# Hoe ziet een dag eruit op roeiweek?

De eerste en laatste dag bestaan voornamelijk uit de opbouw en afbraak van de tenten, kampvuurkring en de keuken. Alle andere dagen springen we 's ochtends op onze fiets en snellen we naar de Gavers om er de hele dag op het water te spenderen. Na het roeien kunnen we ons opfrissen en douchen en dan keren we terug naar de loods voor een avondspel en gezellig samenzijn aan het kampvuur. Alle maaltijden worden voorzien door een gemotiveerd team van fouriers die jullie scheepies goed zullen verwennen.



# Inpaklijst

## Slaapgerief

- . Slaapzak
- . Matje/matras (geen veldbed)
- . Kussen
- . Pyjama
- . Knuffel
- . Zaklamp

## Toiletgerief

- . Tandborstel
- . Shampoo
- . Handdoeken
- . Washandjes

## Kledij

- . Uniform
- . Zwemgerief
- . Laarsen en/of bergschoenen
- . T-shirts
- . Dikke truien
- . Lange en korte broeken
- . Regenbroek
- . Petje/zonnebril/zonnecrème
- . Bootschoenen
- . Kousen
- . Ondergoed

## Andere

- . 2 keukenhanddoeken
- . Medische fiche online ingevuld
- . Kleine dagrugzak

# Het avondlied

Ooh heer,  
'd Avond is neergekomen  
De zon is onder duister klom  
De winden door ruisende bomen  
En verre sterren staan alom  
Wij knielen neer om u te zingen  
In slapend woud ons avondlied  
Wij danken u voor wat ontvingen  
En vragen heer verlaat ons niet  
Scouts en leiders knielen wij neder  
Door de stilte weerklinkt ons gebee  
Luisterend, fluisterend kruinen mee  
En verre sterren staan ons teder  
Geef ons heer, zege en rust en vree





---

# Praktisch

- We spreken af om **9:00** op **maandag 8 april**
- Locatie: **De loods** te **Stasegem**
- Iedere scheepsmakker heeft zijn **zak** en een **fiets** bij
- Roeiweek eindigt om **17:00** op **vrijdag 12 april** aan de loods

# Leiding

Aangezien Leo er niet kan bijzijn komt Andreas van de zeewelpen ons assisteren tijdens roeiweek.

Josephine: 0497 07 44 82

Tuur: 0476 08 59 71

Andreas: 0470 25 81 26



Andreas



# Tot dan!

---

