

De kluisver

januari - februari

2015



Voorwoord:

Beste ouders, leden en sympathisanten

Eerst en vooral willen wij met de volledige leidingsploeg iedereen een zeer gelukkig en vreugdevol 2015 toewensen. Moge het ook voor onze scoutsgroep opnieuw een boeiend jaar worden met vele mooie momenten en avonturen.

Want inderdaad, 2014 was zeker en vast een zinderend jaar. Denk maar aan de fantastische kampen van deze zomer, overgang, open gaversdag, dag van de zeescout, braderie, dagje zee, groepsweekend, omzeep, sinterklaas, het Zeescouts Congres in Harelbeke ... Kortom, een goed gevuld jaar.

Ook was 2014 een belangrijk jaar voor onze nieuwe keet. Dankzij onze gedreven vriendenkring is er afgelopen jaar al heel wat beslist geweest en gerealiseerd. Recent zelf is de bouwaanvraag ingediend wat een grote stap vooruit is. Ook de afgelopen financiële projecten waren een groot succes. Denk maar aan de publiciteitsmap, de mosselsouper, omzeep, de cava verkoop, putteke winter, ING wedstrijd (die we dankzij de vele stemmen gewonnen hebben), ...

Desondanks dat het hoofdstuk 'nieuwe keet' nog verre van ten einde is willen wij alvast iedereen die hieraan al zijn steentje heeft bijgedragen bedanken. Het doet echt deugd om te weten dat er zoveel mensen onze groep steunen.

Ondertussen zitten we reeds in de helft van het scoutsjaar en kunnen we al terugblikken op goed gevulde maanden. Maar het tweede deel van het scoutsjaar heeft nog veel verrassingen in petto. Zo organiseren we een groot etentje op 22 maart voor alle ouders waar de leden het beste van zichzelf zullen geven. De zeil- en roeiweken in april volgen dan vlug daarop en ook de opening van ons vaarseizoen. We kunnen misschien zelfs al een beetje verlangen naar de kampen van deze zomer...

In ieder geval, wij zijn er klaar voor!

Een stevige scoutslinker

Gestadige Jacana, Luchthartige Kwikstaart en Waakse Elephas

Geplande activiteiten van de groep

21 februari : Snoepverkoop

Steun onze snoepverkoop ten voordele van de nieuwe keet! Vraag ernaar bij de leiding!



22 maart : Etentje

Omdat 5 verschillende etentjes op een jaar wat teveel van het goede is, combineren we dit jaar alle taketentjes met één groot groepsetentje.

Dit zal door gaan op zondag 22 maart in het jeugdcentrum 't sas Harelbeke.

Meer info zal tijdig op de site verschijnen.



Kampen!

Zeehondjes: Westouter 6-10 juli

Welpen: Vlamertinge 01-07 juli

Scheepsmakkers: Belvaux 17-30 juli

Verkenners: Zeeland 14-29 juli



Wees gegroet zeescoutsvrienden,



Naar jaarlijkse traditie gaan we dit jaar opnieuw schaatsen! Dit jaar gaat dit door op 28 februari. We spreken af om 14u in aan de piste "Finlandia". Het adres daarvan is Driemastenstraat 39 te Gullegem. De vergadering is daar afgelopen om 17u.

Gelieve allemaal €6 mee te nemen. Dit om de huur van de schaatsen te betalen. Vergeet ook niet om handschoenen en warme kledij aan te doen! Hopelijk tot dan!!



Groetjes, uw fantastische leiding

Streekbierenavond

27 februari | 20:00 | De Keet | Harelbeke



Zeehondjes

Beste ouders & liefste zeehondjes, alweer een nieuwe kluiver vol leuke activiteiten! De winter is er en dat is ook te merken aan wat we allemaal gaan beleven. Hopelijk komen jullie allemaal, want het wordt net als de vorige vergaderingen weer superleuk!



Op 3 en 10 Januari geven wij dit jaar geen leiding doordat een groot deel van de leiding in de examens zit en dat heel heel heeeeeeeeeel moeilijk is.

*Maar natuurlijk zijn we er terug op 17 januari
Wat gaan we dan doen?*

Het gigantische muzikale pak zal jullie in het arendsheem opwachten, hopelijk komen jullie allemaal kijken en helpen deze open te maken en de opdrachten uit te voeren. Dit gaat door van 14uur tot 17uur aan het arendsheem.

Tot dan!



Op 24 Januari staat er een te gekke knutselvergadering op jullie te wachten! We werken met lammetjes, egels, en vogels. Rararara wat zou het allemaal zijn. We werken vandaag met verf, lijm, klei en nog zoveel meer dus trek best iets aan die vuil mag zijn. Dit gaat door van 14uur tot 17uur aan het arendsheem.

Tot dan!

Op 31 januari doen we een bosspel, hiervoor spreken we af om 14uur aan de keet (naast het forestierstadion) we eindigen om 17uur aan de keet.

Zeker kledij aanhebben die vuil mag zijn!
Tot dan!

Op 7 februari doen we een gezelschapsspel namiddag, neem allemaal jullie leukste gezelschapsspel mee om 14 uur aan het arendsheem daar eindigt het ook om 17uur.



Op 14 Februari is het Valentijn, natuurlijk gaan wij daar iets rond doen, we spreken af om 14uur aan het arendsheem en jullie lieve kindjes mogen daar opgehaald worden om 17uur.



Op 21 februari doen we een legervergadering, verkleed je maar want dit levert iets op! Dan zien we jullie om 14uur aan het arendsheem, daar eindigt onze leger namiddag om 17uur.

Op 28 februari gaan we met de hele groep gaan schaatsen, meer info kan je terug vinden op de brief van het schaatsen!



De wet van de zeehondjes

Een zeehond zit nooit een verslagen zeehond achterna,
want dat is de wet van het strand

Wij zouden graag nog eens vragen dat ieder zeehondje zijn gele das en witte t-shirt aandoet tijdens de vergadering.

En hier nog even onze telefoon nummers:

Billy Mertens 0487/ 17 91 25

Louis Ongenaert 0474/ 31 41 04

Annabel Mestdagh 0470/ 07 48 18

Thibault Vandenbogaerde 0471/ 73 90 91

Volvo Ocean Race

Op dit moment is één van de grootste zeilwedstrijden ter wereld aan de gang. De Volvo Ocean Race. De wedstrijd is op 4 oktober gestart in Turkije en eindigt na een reis rond de wereld op 25 juni 2015 in Zweden.

De wedstrijd bestaat uit 9 etappes en 10 havenraces.

Er doen zeven teams mee. Er is zelfs een team uit Nederland.

Ieder team vaart met dezelfde boot wat er voor zorgt dat iedereen met gelijke wapens strijdt.



De eerste etappe ging van Turkije naar Kaapstad in Zuid-Afrika. Ondertussen is de 2e etappe ook al gevaren en bevindt de vloot zich in Abu Dhabi. Daar vertrekken ze richting China voor de 3e etappe op 3 januari.



© Sander van der Borch / Team Brunel

De reis gaat over de grote oceanen dus de boten strijden niet alleen met elkaar maar ook met de elementen. Zo is storm schering en inslag.

Om geen tijd te verliezen wordt er 's nachts natuurlijk verder gezeild. Maar dat kan nare gevolgen hebben. Zo is er een boot (Team Vestas) 's nachts vastgelopen op een rif in de buurt van Mauritius. De boot ging kapot en moest zich helaas terugtrekken uit de race. Er geraakte gelukkig niemand gewond en het leverde in elk geval spectaculaire beelden op:



Voor meer info kan je terecht op www.volvooceanrace.com

Er is zelfs een heus spel waarop je virtueel kan meezeilen.

Ik stel voor dat we ondertussen allemaal voor team Brunel, het Nederlandse team dat voorlopig eerste staat, supportereren. Hup Holland Hup!

WELPEN

Dag welpjes en ouders. GELUKKIG NIEUWJAAR!
Alweer een nieuw jaar en dus ook een nieuwe kluiver! Januari en februari staan voor de deur, en ook in deze maanden hebben wij weer super-mega-leuke activiteiten voor jullie !

Lezen jullie even mee?

3 JANUARI: GEEN ZEESCOOUTS

Jullie leiding moet veel studeren deze maand. Daarom zullen we twee weken geen zeescouts geven, en dan de andere weken voor vervangleiding zorgen.



10 JANUARI: GEEN ZEESCOOUTS

Ook vandaag geven we geen werking. Nog 1 weekje en er is terug zeescouts, joepie!!



17 JANUARI: SOS Welp

Wij zijn er van overtuigd dat er in elk van jullie een echte Piet Huysentruyt schuilt. Om dit nog eens bevestigd te zien gaan we lekker samen koken!

Afspreken doen we om 14u aan het arendsheem waar we eindigen om 17u

24 JANUARI: Gezelschapspel

Cluedo, Risk, monopoly, twister, stratego, dokter bibber, ...

Er bestaan zoveel toffe gezelschapsspelletjes en niets is leuker dan met je vrienden en vriendinnen tof gezelschapspel te spelen. Neem dus gerust allemaal uw favoriete gezelschapspel mee naar het arendsheem waar we afspreken rond 14u en eindigen rond 17u



31 JANUARI: SURPRISE!

De leiding is terug! En daarom is het vandaag allemaal 1 grote verassing!

van 14u tot 17u aan het Arendsheem!

Tot dan!!

7 FEBRUARI: HET GROTE KLOKSPEL



Het grote klokspel,

jullie kennen het waarschijnlijk niet.

Het is een bèèèèèère leuk spel, en het zou superfijn zijn als je erbij bent! We spreken af om 14u aan het arendsheem!

14 FEBRUARI: VALENTIJNSVERGADERING

Valentijn! De dag van de liefde! Hier moeten we wel iets rond doen! Wat we precies gaan doen kom je wel te weten als je om 14u aan het arendsheem paraat bent.



21 FEBRUARI: SNOEPJESVERKOOP

Vandaag gaan we allemaal samen snoepjes gaan verkopen!! Als jullie goed jullie best doen krijgen jullie misschien wel een lekkere verrassing! We spreken af om 14u aan het arendsheem!



28 FEBRUARI: SCHAATSEN

Jeeeej! Het is weer zover! Eindelijk weer eens gaan schaatsen met de hele groep! We spreken af om 14u aan de schaatsbaan in Gullegem. Het is daar dan ook gedaan om 17u. Voor meer info zie de brief in de kluiver.



Knoppen

Een goed stuk touw is een betrouwbare vriend van een zeescout. De juiste knoop kunnen leggen op het juiste moment is vaak van groot belang. Hier beginnen we met enkele basisknoopen:

De paalsteek



De mastworp



De platte knoop

Deze dient om twee stukken touw van dezelfde dikte met elkaar te verbinden.



De schootsteek

Deze dient ook om 2 touwen aan elkaar te verbinden, maar van een verschillende dikte.





17 januari: Legervergadering

Vandaag brengen we een eerbetoon aan Xavier zijn mooie legercarrière. We gaan ons verder verdiepen in zijn legerervaringen en proberen van jullie een minstens even ‘goede’ soldaat te maken. (14u-17u **Arendsheem**)
 Ter voorbereiding een overzicht van zijn legercarrière (kennen!)

Xavier was een sergeant in het Belgisch leger. In het leger is hij bevriend met Seppe van der Kruisen, Senne Stevens. In de eerste reeks en een klein deel van de tweede reeks was hij nog een Korporaal. Maar dankzij Bomma was hij geslaagd voor het theoretisch examen voor generaal. En met zijn praktisch examen heeft hij de hulp gekregen van zijn vrienden. In het leger heeft Xavier ook vaak problemen gehad met zijn oversten (Kolonell van de sijpe, Sergant Majoor Janin De Wolf, Luitenant De Decker, Sergant Majoor De Kroet). In reeks 17 gaat hij voor operatie BETINA (Belgian Troops In Afghanistan) drie maanden naar Afghanistan. In de 19 de reeks gaat hij halftijds werken omdat er een algemeen alcohol verbod gekomen was in de kazerne. In de 21 ste reek gaat hij op pensioen en mag hij als afscheid prins Filip rondleiden in de kazerne.

24 januari: Levensechtegezelschapsspelenvergadering

Zoals de titel al een beetje verklapt zal alles vandaag in XL zijn! Neem een XL gezelschapsspel mee als je dat hebt liggen (hoeft zeker niet per se!) (14u-17u **Arendsheem**)



31 januari: Handige Dimitrie vergadering

Vandaag komt niemand minder dan Dimitrie De Tremmerie op bezoek om al zijn kennis aan jullie door te geven. Hij is een ervaren garagist die jullie heel veel zal kunnen bijbrengen. We gaan onze handen uit de mouwen steken en allerlei karweitjes leren die ooit zeker eens van pas zullen komen! (14u-17u **Arendsheem**)

Dimitrie is afgestudeerd als auto mechaniker aan het RINO. Eigenlijk was hij gebuisd maar hij heeft zijn diploma toch gekregen omdat zijn moeder de directeur heeft bedreigd. Na het halen van zijn diploma heeft hij een garage geopend ddt ok cars. Deze garage ligt vlak naast het veld van fc de kampioenen. De ruiten van zijn garage worden dan ook regelmatig gebroken door een voetbal die door de ruit vliegt. Naast zijn garage doet hij ook regelmatig klusjes. Hij werkt ook vaak in het zwart (wat er

uiteindelijk zal voor zorgen dat hij in de gevangenis beland). Dimitrie probeert ook een aantal keer geprobeerd het voetbalveld te kopen van Balthasar Boma , maar De Kampioenen kunnen altijd op het nippertje verhinderen dat het veld verkocht wordt.



7 februari: Tochttechniekenvergadering

Er gaan geruchten dat de scheepioenen niet de beste zijn in hun weg vinden. Aan jullie dus om vandaag het tegendeel te bewijzen! Let op, we spreken daarvoor af aan de Keet! (14u tot 17u Keet)

14 februari: De scheepioenenfilmvergadering

F.C. De Kampioenen'-film achtervolgd door pech

21 DECEMBER 2012 | bpr, jr

De film rond 'F.C. De Kampioenen' moet onverwacht een put van 500.000 euro vullen, en publiekstrekker Jacques Vermeire haakt af.



Wij gaan vandaag het tegendeel bewijzen door de eerste Scheepioenenfilm ter wereld te maken! We zullen die kampioenen eens tonen hoe je een film moet maken! Breng jullie beste acteerkunsten mee! (14u-17u Arendsheem)



21 februari: Boma-snoepverkoop

Omdat Boma worst niet bij iedereen in de smaak valt gaan we vandaag lekkere Boma-snoepen verkopen! Dit om de kas wat te spijzen voor onze nieuwe keet. Haal je beste verkooptechnieken maar boven en breng je fiets mee! 14u-17u Keet. Bestudeer de strategie van Boma zeker ook eens:

Balthasar is de PDG van Boma Vleesindustrie nv. Het is een vleesverwerkend bedrijf dat vooral worsten produceert (zoals: Boma Royal, Boma Light, Boma Elite, Boma Sport, Boma Sushi...) Hoewel de worsten niet geliefd zijn bij de klanten (en het bedrijf dus niet rendabel is), blijft het toch bestaan. Dat komt omdat die familie Boma illegaal geld, afkomstig uit een diamantmijn van de familie in Congo, in het bedrijf investeert. Doortje werkt als secretaresse van het bedrijf en Carmen als kuisvrouw.

Boma bezit ook enkele panden en locaties die hij verhuurd. Hij bezit het café van Pascal, radio Hallo, het voetbalveld, de krantenwinkel van Carmen en de frituur van Carmen (die hij later aan haar verkoopt).

28 februari: Schaatsen

Zoals jullie ongetwijfeld weten is Bieke een fantastische schaatster die wondermooie pirouette kan draaien op het ijs. We gaan haar vandaag proberen te overtreffen! Neem jullie wante maar mee en jullie dikke kouse. (14u-17u Filandia)

Meer info zie brief schaatsen



Noteer alvast in jullie agenda:

Etentje: 22 maart

Roeiweek: 7-11 april

Kamp: 17 tot 30 juli

Een fotootje van het kampterrein om al wat te watertanden:



De wet die nog steeds vanbuiten te kennen is:

Een scheepsmakker is een eerlijk en blij kameraad.

Hij doet mee en zet zich in.

Hij wil winnen maar kan verliezen.

Hij is een opmerkzaam ontdekker.

Hij leeft oprecht tegenover God.

Hij is fijn in zijn optreden.

Hij draagt zorg voor hetgeen hij gebruikt.

Hij helpt graag waar hij kan.

Veel liefs,

Jullie fantastische leiding

o Justine: 0499/ 43.91.03

o Joyce: 0494/ 90.15.35

o Robbe: 0497/ 06.38.65

o Lukas: 0479/ 02.78.65

Verkenners

De geschiedenis van het skiën:

Al skiënd achter de beren aan

Dat we nu allemaal skiën is de schuld van de Noren...of de Mongolen. Onderzoekers zijn er nog niet helemaal over uit. De één zegt dat de ski uit Scandinavië komt en de ander denk dat hij uit het Altaigebirge (Mongolië) stamt. In ieder geval is het skiën heel oud. Er is een rotstekening gevonden in Rødøy, Noorwegen, met daarop een skiënd mannetje afgebeeld. Deze rotstekening is 5000 jaar oud. Blijkbaar gebruikten jagers de ski's toen al om op te jagen. Het was in die tijd vooral een belangrijk transportmiddel. De ski's zagen er toen meer uit als langwerpige sneeuwschoenen en vijfduizend jaar geleden sjeesde niemand de berg af. Het skiën stamt af van het langlaufen!

Skiënde indianen

De oudste ski die gevonden is, is 4500 jaar oud. Hij werd gevonden in een moeras van het Angermantand bij Hoting in Noord-Zweden. Leuk weetje: toen de Egyptenaren begonnen aan de bouw van de piramides, waren ze in Zweden dus al aan het skiën! Dachten de Egyptenaren zo slim te zijn, maar skiën is een veel handigere uitvinding dan een piramide. Overigens waren de Scandinaviërs (en de Mongolen) niet de enige die al aan het skiën waren, de indianen in Canada gebruikte ook al houten latten om zich te voort te bewegen in de winter.



Een oorlog winnen op ski's

Een paar duizend jaar later werd de ski gebruikt door soldaten. In de vele oorlogen tussen Rusland en Zweden gingen ze al skiënd het gevecht aan. Het bleek een makkelijke manier te zijn van bewegen op het ijs en door de sneeuw. Zelfs in de tweede wereld oorlog werden er door Zweden nog skiërs ingezet. De Noren waren ook het eerste volk dat aan wedstrijd skiën deed. In Noorwegen werden er - rond 1750 - door militaire skiërs wedstrijden georganiseerd. Zo is skiën waarschijnlijk een sport geworden.

Het moderne skiën

Het skiën zoals we nu kennen is uitgevonden door Sondre Norheim, uit Telemark in Noorwegen. Voorheen werd er alleen gelanglauft op houten latten en je voeten waren losjes vastgebonden met rubberen touwtjes. Hij verving de rubberen touwtjes door natte gedraaide wortels van een berk waardoor de voeten steviger op de planken zaten. Hierdoor verloor je nooit meer je ski en kon er van de bergen af geskied worden. Toch duurde het nog lang voordat het skiën populair werd in Europa. Pas eind 19e eeuw kwam het op gang. Eerst kreeg Zwitserland de smaak te pakken, toen Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Vooral Engelsen konden er geen genoeg van krijgen, zij droegen in die tijd bij tot de opkomst van skiën in de Alpen.

Oh Oh Tirol

Nu glijden we de bergen af op ski's in alle kleuren en maten en bestaan er verschillende manieren van skiën. We langlaufen daar ook nog bij of pakken een snowboard om de berg af te gaan. Skiën is uitgegroeid tot nummer 1 sport voor in de winter. Ik had echt geen idee dat skiën al zo oud was! Dus de volgende keer wanneer je op je ski's staat, denk dan maar eens terug aan de jagers van vroeger. Gelukkig hoeven wij geen beren meer achterna op onze ski's en kunnen wij op onze gemakje de berg af.

3/10 januari: geen vergadering

17 januari: grate with special guests:

Omdat uw vertrouwde leiding nog aan het blokken is dat de pannen van het dak vliegen, hebben we speciaal voor jullie gezorgd dat er special guests de werkvergadering in goede banen komen leiden.

Afspraak op het traditioneel uur (14u) aan de loods, eindigen wordt gedaan omstreeks 17u30.

Het kan in januari wel eens gebeuren dat de temperaturen niet ver boven nul stijgen, kleeed je dus warm want in de loods is er geen verwarming!

24 januari: Na het succesverhaal van de piratenkoning-zeescoutsstyle hebben we vele aanbiedingen van uitgevers naast ons neergelegd. Maar één aanbod konden we niet weigeren! Welk verhaal dit maal wordt na gespeeld ontdek je vanaf 14u op onze geheime locatie waar we ook eindigen om 17u30. Om de paparazzi te slim af te zijn zal de geheime locatie maar prijsgegeven worden in de week voor de vergadering via diverse kanalen. Zodat we ongestoord aan ons nieuw meesterstuk kunnen werken! Tevens hebben we voor dit meesterwerk twee top scenaristen ingehuurd, alles is er dus om een topwerk te maken!!

30/31 januari: JIJT-weekend!

Omdat het nu eenmaal JIJT is en ook omdat uw vertrouwde leiding terug is uit die verdomde januari-quizen vliegen we er direct in met een weekend, whoppa!! Plaats en uur van afspraak wordt nog meegedeeld, hier voor zullen we alle kanalen die ons ter beschikking worden gesteld aanspreken!

Maar zeker is dat je alvast **15 euro**, een fiets, matje, slaapzak, PERFECT UNIFORM, rugzak (waar er lunchpakket in kan overdag, jaja we gaan op verplaatsing!) , goeie warme schoenen,...

7 februari: Werken geblazen!

Echte verkenners werken zonder morren tot de boten af zijn, vandaag mogen jullie eens bewijzen dat je uit het juiste verkennerhout gesneden bent! Afspraak zoals gewoonlijk rond 14u @loods waar we eindigen rond 17u30.

14 februari: be prepared HBKCITY

Vandaag maken we HBKCITY onveilig met een onvervalst stadsspel in ons moederstad Harelbeke!

Omdat enkele locaties voorlopig nog open liggen door werken zullen we pas later weten of alle locaties kunnen aangedaan worden en waar we moeten straten. Maar eens iets staat al pal boven water: starten doen we op deze liefdevolle dag omstreeks 14u en afscheid nemen we van elkaar rond 17u30.

21 februari: Wij-Doen-alles-voor-de-nieuwe-keet-vergadering

Na het succes van onze eerste editie vorig jaar, wordt er ook dit jaar een verkoop gedaan ten voordele van de nieuwe keet. Ondanks dat de pannenkoeken een succes waren wordt er dit jaar overgeschakeld op een (hopelijk) nog beter concept: zeg nu zelf wie van ons eet er nu niet graag snoepjes!!!

Maar omdat teveel snoepen slecht is voor ons gebit spreken we af rond 10u aan de keet om de straat op te trekken en onze snoepjes aan de man te brengen. **Vergeet allemaal jullie lunchpakket niet!**

Eindigen doen we, hopelijk voldaan, om 17u30 aan de keet.

Buiten jullie beste verkoopskills moeten jullie natuurlijk ook een fiets mee hebben, zo zijn we redelijk mobiel!

27februari – 1 maart: tnv weekend. De vrijdagavond zorgen we met zijn allen dat de streekbierenavond op rolletjes verloopt en de dagen erna heeft de leiding allerlei activiteiten gepland omtrent de nautische vaardigheden. Meer info zal jullie tijdig bereiken, wederom zullen er diverse kanalen worden ingezet om jullie te bereiken!

Data:

Zeilweek 10-17 april

blauwe wimpel 01-03 mei

kamp 14-29 juli

De wet:

Als verkenners willen wij oprecht tegen over ons zelf de andere en God, samen een weg zoeken in de wereld van de mensen, alles naar juiste waarde leren schatten en dienstbereid een antwoord geven. Daarom zullen wij als vrienden samen leven, ons harden in de natuur de wereld exploreren en ons bekwamen om eerlijk stijlvol en blij de aanvaarde taken te voltooien!

Danny 0498/672967

Wiebe 0479/968383

Nico 0470/272991



